

J. C. BLOEM

En nu zie ik met helder oog,  
De' impuls, die 't werktuig zelf bewoog,  
Een wezen, aadmend diep en wijs,  
Van 't leven naar den dood op reis,  
Een vast verstand en wil aan 't werk,  
Voorzienig, duldzaam, vaardig, sterk,  
Een vrouw, volmaakt naar edel plan,  
Een hulp en heul en heil den man,  
En toch een geest, en toch verlicht  
Door iets als een angelisch licht.