

DE VADER

vooral wat ontwikkeling betrof, zochten we nog meer dan anderen toevlucht bij onze kinderen. We wilden dat ze ons iets van ons eigen tekort en van dat van onze vrouwen zouden vergoeden. We eischten heel veel vóór ze; we eischten misschien wel wat te veel van ze. Het volgende geslacht wordt niet geboren om het voorgaande schadeloos te stellen — en toch verwachten we het een beetje.

Becca is een goede vrouw voor me geweest. Van aard was ik eerder wat zwaarmoedig dan tot lachen geneigd. Lachen kon ik alleen maar toen zij leefde. Zij heeft 't me geleerd. Naast haar leefde ik een druk vereenigingsleven en ik ging om met mannen, van wie er veel bekend geworden zijn en fortuin gemaakt hebben. We kregen kinderen. Eerst onze Eva en drie jaar later David. Toen is het groote ongeluk over mij gekomen dat me met de jaren niet minder is gaan schijnen en waarvan me de beteekenis met ieder jaar duidelijker is geworden. Nu dat ik een oud man van vierenzestig jaar ben is het pas rijp. Een booze bloedziekte heeft mijn vrouw van me weggenomen. Ik bleef als weduwnaar achter met een kind van vier en één van zeven jaar. Wat moest ik doen?

(Wordt vervolgd)

¹ De rechtvaardige. — ² Goddelijke glans, goddelijke weerschijn op iets aardsch.