

- MOZES. Ja, vader, daar is ie nou. (*hij neemt jas en hoed op en wil ze wegbrengen naar de gang*).
- ROZETTE. Laat dat maar eerst even liggen, jongen. Vader neemt 'et dadelijk wel mee.
- MOZES. Nee, moeder, daar hou ik niet van. Ik kan geen rondslingerende kleeren zien.
- JAKOB. (*lachend*). Nò, vroeger slingerde er nog wel es het een of ander van je rond. Sette?
- ROZETTE. (*glimlacht gelukkig*).
- MOZES. Ja, vader, maar de mensch moet zich nu eenmaal ook zelf een beetje opvoeden. Als ik netheid van mijn leerlingen eisch, dien ik zelf in de eerste plaats netjes te zijn.
- JAKOB. (*volmondig*). Ja, da's waar.
- MOZES. (*verdwijnt naar de gang*).
- JAKOB. (*zacht*). Nou zal je zien, nou ziet ie de voordeur. Zoo pas was 't ie open en kon je niks zien. (*ze zitten vol verwachting*).
- MOZES. (*keert terug en schuift een stoel bij de tafel*). En nu vertel me eens wat. Is hier nog wat nieuws?
- JAKOB. Heb jij niks gezien?
- ROZETTE. (*half verwijtend*). Nou kan ik toch zien, dat jij hier niet meer thuis bent.
- MOZES. (*kijkt van zijn vader naar zijn moeder*). Gezien? Is er dan wat? (*hij kijkt rond*).
- ROZETTE. Nee, hier is 'et niet. — We hebben een nieuwe voordeur gekregen.
- JAKOB. En een nieuwe zolder in de schuur. Kom maar es even mee. Jij zal opkijken!
- MOZES. Och, vader, laten we nog even blijven zitten. 't Is een heele reis van Amsterdam naar hier!
- ROZETTE. (*vergoeijlijkend omdat ze op Jakobs gezicht wat teleurstelling leest*). Moos is moe, Jakob. (*tot Mozes*). Zal ik nou een kopje koffie inschenken?
- MOZES. Zeker, moeder, dat is goed.
- ROZETTE. (*verdwijnt naar achteren*). (*Even stilte*).
- MOZES. Wat is 'et hier toch stil in 't dorp, hé vader? Men moet er wel eerst even weer aan wennen, hoor! Als je altijd zoo'n drukte om je heen hebt.... (*lachend*) Een heel verschil met de Kalverstraat en 't Rembrandtsplein.
- JAKOB. Nò, vroeger vond jij 't hier ook mooi.
- MOZES. Zeker, zeker. Nou nog hoor. Nou nog. Ik wijs ook alleen maar op 't verschil. En dat is groot.
- JAKOB. Nò, je moeder en ik hebben hier altijd met plezier gewoond.