

ANTEROTISCHE LIEDEREN.

I.

Gij zijt altijd de Naakte en de Verzaakte;
gij zijt, die spijt bewoont en vreeze wenkt,
o gij die klaar me waakte alvóór 'k ontwaakte
en wier gedaant mijn donkre droom gedenkt.

Waar is de huik, wàar zijn de wollen kleêren,
die u verduiken vóór ik u begeer?,
— gij, trouwe dienst-maagd des geniep'gen heeren;
ik, wrokk'ge meester die uw kuischheid weer.

Want gij zult nooit van mij de schennis weten
die u verheffe tot gesmade vrouw.
Mijn leven is tot op den draad gesleten;
úw lijf te ryzend voor te jongen rouw.

Ga heen dan, gij de schoone en noô-getrooste,
gij zondares met de'ál te reinen blik.
— O smadelijke bronst om uwe brooste —:
bewaar uw zorg den ongeboren krooste
die 'k nimmer zie gedijen, ik.
