

DORPSWEG

DOOR

HÉLÈNE SWARTH.

De bloementuin vol vogeltierelier,
Vóór 't huisje blank met groene en roode blinden,
Waar schaduw wemelt van geschoren linden,
Praalt zomermooi met roze en violier
En duizendschoon en leeuwebekje en winden.
En voor de ruit, waar roode lintjes binden
Witte gordijntjes, vlamt een anjelier.

Een zonvonk vlindert op de zilvren klampen
Van 't Bijbelboek, waar 't grijze Grootje in las.
En de avondzon verguldt de blanke dampen,
Die droomig rijzen uit het weidegras,
En 'k hoor van verre een paardje hoevestampen
En eendjes kwaken, plonsende in een plas.
