

getal van meest alle ook zeer lucratieve betrekkingen en wij kunnen ons begrijpen dat hij het was, die de wat al te eenvoudige — en zeker ook in de jaren 1566—'74 nog al toegetakelde — woning op Duivenvoorde op royale wijze liet verbouwen en die zich in den Haag waar hij zoo vaak wezen moest een flink huis zetten liet. In 1615 kocht hij bovendien voor niet minder dan ruim 60.000 gld., uit de erfenis der Wasse-naers, de heerlijkheid Voorschoten.

Eerst gehuwd met een Geldersche jonkvrouw Maria van Voorst trad hij na haar dood in 1610 in het huwelijk met Clara de Hinojosa, dochter van Mr. Peter, voorzitter van het Hof van Holland — afstammeling van de Spaansche beambten adel uit de dagen van Karel V.

Door deze betrekkingen, deze aanzienlijke huwelijken, die hem bovendien ook met den beambtenadel verbonden, en dezen rijkdom, gepaard aan den ouden glorie van den naam, door dit alles herleefd, waren de Wasse-naers op de meest aangeziene plaats in de burgerlijke maar voor deftigheid toch buitengewoon gevoelige Hollandsche maatschappij geklommen. De schatrijke regenten uit de groote steden, Pauw, de Graef, Cromhout, de Witt, Bicker en hoe zij heeten mogen, mochten zich al sieren met de namen der heerlijk-

heden, die zij uit de desolate boedelkamer van den adel hadden aangekocht, zij zagen toch nog met onbewimpelden eerbied naar een stamboom, die zoo onbetwist tot diep in den graventijd opliep. Naast stedelijke patriciërs kwamen nu ook in grooter getal de edelen uit het oosten om de dochters en jongere zonen uit het huis voor hunne kinderen vragen.



MARIA VAN VOORST, 1608.

Jan's zoon Arent — in 1610 geboren — eerst student maar daarna in krijgsdienst overgaande en als zoodanig ritmeester van een „regiment te paard“, keerde na zijn vaders dood (1645) ook tot de betrekkingen van deze terug en was eveneens lid der ridderschap, gecommiteerde raad, groot-zegelbewaarder, stadhouder der leenen en luitenant-houtvester tot zijn dood in 1679.

Dadelijk na zijn vaders dood huwde hij, in de eerste dagen van Januari 1646 met Anna

Margaretha van Scherpenzeel, dochter van Jacob, heer van Offem. Was dit huwelijk tegen zijns vaders wensch? Misschien omdat de vrouw katholiek was, of althans katholieke neigingen had? Het is niet onmogelijk. Wat anders te denken van de volgende curieuse mededeeling in de Resolutiën der Staten van Holland van 9 Nov. 1647: „Is geleesen een Remonstrantie van Heer Arent van Wasse-naer Heer van Duvenvoorde etc.,