

VAN ABSBURG.

Neen Corry, wees kalm; denk je dat ik zoo zou trouwen?

CORRY.

Trouwen we dan niet?

VAN ABSBURG.

Ik hoop 't, maar niet zoo. Laat ons een

CORRY.

Heb je mij dan niet lief?

VAN ABSBURG.

Wij zijn verliefd op elkaar, dat is nog niet elkaar liefhebben. En zoover moet 't toch zijn gekomen, eer verstandige menschen mogen trouwen, nietwaar? Luister



Neen, hé, we zullen gaan droomen.

oogenblik ernstig praten. Denk eens, Corry: het geluk van twee menschen staat op 't spel. Zou jij zoo willen trouwen?

CORRY.

Met jou, ja; en jij dan?

VAN ABSBURG.

Ik, zoo niet.

Corry, laten wij openhartig praten. Toen wij elkaar voor 't eerst ontmoetten heb jij ook mij »betooverd.»

CORRY.

Heusch? Van 't eerste oogenblik af? O, Frans, jij mij ook.