

collega's ginds. Vlak bij Park-Row, op den hoek van New-Chamber- en Duanestreet, ziet men een kolossaal gebouw. Een uithangbord met de woorden „News-Boys Lodging” trekt uwe aandacht, voornamelijk omdat gij reeds zoovelen van de bewoners hebt gezien, zonder te kunnen begrijpen hoe die leven en werken.

De inwoners van New-York, Brooklyn en de geheele naaste omgeving dezer steden zijn zeer nieuws- of liever weetgierig. De meeste hebben grote afstanden af te leggen om hunne kantoren te bereiken en den daarvoor benodigden tijd besteden zij, jong en oud, arm en rijk, vrouwen en mannen, aan het lezen hunner kranten. In de behoeften van het zeer gemengde publiek wordt door minstens een zotal dagbladen voorzien, het meerendeel uit een 10—16 pagina's bestaande.



Brooklyn Bridge.

Vóór dat men zich naar zijn werk begeeft koopt men dus zijn krant, 't zij aan de spoorwegstations, aan een „bookstand” of bij een „news-boy”. Deze jongens kan men overal vinden, in elk deel der stad, hoewel de meesten in „down-town” hun waar zoeken te verkoopen. Zij hebben meestal een bundeltje van de drie of vier der meestgelezen nieuwsbladen onder den arm, terwijl wanneer hun voorraad op is, de naaste bookstand weer nieuwe exemplaren kan verstrekken.

De leeftijd dezer jongens wisselt af van 8 tot 20 jaar. Vuil, smerig, haveloos in de kleeren, hebben zij een „pluck” en een energie, zooals die zich in dit beroep bij andere naties maar weinig zal voordoen. De strijd om het bestaan en de zucht naar onafhankelijkheid maakt deze kinderen reeds jong tot