

MR. S. VAN HOUTEN AAN 'T WOORD. *)

DOOR

C. K. ELOUT.

Riouwstraat No. 6! Vlak bij de Scheveningsche Boschjes.

Een royaal, vierkant huis, haast geheel vrij staande, van een solide, welgedaan renteniersuiterlijk . . . een ruime vestibule, een paar gemakkelijke trappen, hier en daar versierd met fotografieën van Nice enz. — reisherinneringen van den heer des huizes — en zoo opwaarts naar de studeerkamer.

Van twee, ik mag haast wel zeggen van drie kanten krijgt de kamer licht, want niet alleen zijn twee wanden van ramen voorzien, maar ook vielen de volle, warme zomerstralen door een hoekvenster. Eenige hooge boekenkasten, een bureau met vele boeken en papieren, een groote tafel in 't midden en een kleinere tusschen de vensters aan de straatzijde maken de hoofddeelen van het ameublement uit. De wanden zijn bedekt met een donkergroen behang; een kleurig Deventer tapijt dekt den vloer.

Gezeten bij het hoekraam zoodat het licht schuin op hem inviel, onderwierp de oud-minister zich met zeer veel geduld aan het verhoor dat ik hem deed ondergaan en dat ik inleidde met de vraag:

„Hoe denkt u over het Koningschap?”

De heer van Houten leek eenigszins verrast en dacht even na. Toen kwam de wedervraag:

— „Ik zou haast zeggen; Wat brengt u op die vraag?”

„Het jaar. Mij dunkt dat dit onderwerp actueel is.”

— „Het Koningschap. . . . u meent hier bij ons of in het algemeen?”

„Zoowel het eene als het andere.”

— „Och. . . . het is een zaak, waarover hier niet gesproken behoeft te worden. Het geeft den besten toestand voor ons. . . . In iedere regeeringsvorm is de moeilijkheid dat een verkiezing op een bepaalden dag een zekere meerderheid brengt die voor een bepaalden tijd de macht heeft. Dat die meerderheid in alles het volk vertegenwoordigt, is eene onvermijdelijke fictie maar veeltijds onwaar. Daarom is een ontbinding niet zelden noodig; voor de beslissing daarover is het Koningschap het meest geschikte orgaan. In verband hiermede ook voor de keus van ministeries. . . .”

En de spreker wees er verder op dat in andere, republikeinsche landen — ook formeel republikeinsch, daar wij toch *feitelijk* ook republikeinsch worden geregeerd — zulk een macht in den eenen of anderen vorm noodig is geoordeeld of. . . . zeer gemist wordt. Wat het argument betrof dat het

*) Door Mr. van Houten zelf gerevideerd.