

# CORNELIS PETRUS TIELE.

DOOR

J. M. MARONIER.

---

Het zal den 13<sup>den</sup> dezer maand 25 jaren geleden zijn, dat de man, wiens beeltenis hier staat afgedrukt, het ambt van Hoogleeraar aan het Seminarium der Remonstranten aanvaardde. In den kring der Remonstrantsche Broederschap zal die gebeurtenis natuurlijk feestelijk worden herdacht. Maar ook buiten dien kring verdient, bij een gelegenheid als deze, de beteekenis der persoonlijkheid van dezen Hoogleeraar, die met recht een sieraad der Broederschap wordt genoemd, in het licht gesteld te worden. Vroeger was men gewoon, daarmee te wachten, totdat mannen van naam hunne taak in de maatschappij hadden afgewerkt. Thans geschiedt dit reeds bij hun leven, zooals menig beeld, in dit tijdschrift geteekend, getuigt. Het kan de billijke waardeering onzer groote mannen bevorderen; maar het gevaar is er aan verbonden, dat de persoon, wien het geldt, in menigen trek zijn eigen beeld niet herkent. Op dit gevaar af wil ik het wagen, hier een beeld van Prof. Tiele te teekenen, zooals ik hem gekend heb sedert den tijd, toen wij samen aan het Seminarium te Amsterdam studeerden, en zooals ik hem meer en meer leerde kennen in zijn schitterende loopbaan tot heden toe. Het is mij daarbij niet te doen om den geleerde te schetsen, die op het gebied van de wetenschap der godsdiensten zijne schoonste lauweren heeft behaald. Daarmee zou ik mij wagen op een terrein, waar ik weinig tot oordeelen bevoegd ben. Het allermeeft, en bijna uitsluitend, heb ik het oog op den Hoogleeraar aan het Seminarium der Remonstranten, gelijk dan ook de feestviering, die aanstaande is, dat medebrengt.

Cornelis Petrus Tiele werd den 16<sup>den</sup> December 1830 te Leiden geboren. Zijn vader was daar, met de heeren van Marle, vader en zoon, lid der firma D. du Mortier en Zoon, uitgevers, boekhandelaars en drukkers. De heer Tiele bestuurde de drukkerij. Zijn moeder was een dochter van den bekenden Hoogleeraar van Kampen, zuster van den heer P. N. van Kampen, boekhandelaar te Amsterdam. Opgegroeid in zulk een atmosfeer, was het geen wonder, dat de lust tot studie den knaap als 't ware aangeboren was. Onder den invloed van het godsdienstonderwijs van den gemoedelijken Remonstrantschen predikant van der Pot, die te Leiden een welverdienden naam had als uitstekend prediker en katecheet, was de wensch bij hem geboren om predikant te worden. Hij was reeds een eind met de voorbereidende studiën aan het gymnasium onder den rector Suringar gevorderd, toen zich donkere wolken samenpakten boven zijn hoofd. In het jaar 1846 verloor hij zijne moeder en een jaar later volgde haar zijn vader in het graf, een vijftal kinderen, vier