



Wat kan ik mij dat huisje op den Schepenbergh nog levendig voorstellen, zooals het er van binnen en van buiten uitzag, en zelfs staat mij de omgeving van het kleine lapje moestuin, dat er achter lag, nog duidelijk voor den geest.

Armoedig was het er, maar kraakzindelijk, en daarom was vrouw Singels dan ook steeds Zaterdags als hulp van de meid bij ons thuis geweest.

Hoe die naam Schepenbergh toch was ontstaan?

In het hoogste gedeelte der stad gelegen, kon er geen gedachte aan een schip of schuit aan worden verbonden, en zal de afleiding wel eene andere zijn. Wel had een fabrikant van schoensmeer aldaar, in hooge voornaamheid, het merk „Stella Monte Barco” gefabriceerd, doch ik vermoed,

dat hij daarmee een sarcasme bedoelde, want de Schepenbergh met zijne stinkende goten was een berucht buurtje.

Toen ik jong was en de oude commissaris van politie, Mulder, nog leefde, ging er geen Zondagavond voorbij, dat er in die omgeving geen groote