

familie-papieren verrijkt, zoowel van zijn oom als vader, die vermoedelijk nog menige belangrijke bijdrage voor de geschiedenis van ons land en onze marine bevatten. Het is te verwachten dat deze stukken, die door V. H. zelf geordend en voor de pers zijn gereed gemaakt, binnen niet te langen tijd zullen worden uitgegeven. Tijdens het bewind der honderd dagen hield V. H. zich neutraal. In 1819 werd hij tot pair van Frankrijk benoemd, in welke betrekking hij voornamelijk de belangen zijner Protestantsche geloofsgenooten voorstond. Hij was tevens een invloedrijk lid van het kerkelijk consistorie en onder-voorzitter van het Fransch Bijbelgenootschap, zoodat het Protestantisme in Frankrijk aan hem groote verplichting heeft. In het jaar 1845 is hij te Parijs overleden. \*)

Quirijn Maurits Rudolph Ver Huell, Alexander's vader, was een dier verdienstelijke officieren, zooals onze marine er meerdere telt, die door hunne talenten aan de ontwikkeling der geografische en natuurkundige kennis onzer Indische bezittingen zijn bevorderlijk geweest. Hij werd op 11 Sept. 1797 geboren en na een langdurigen diensttijd met den rang van schout bij nacht gepensioneerd. Hij heeft het verhaal zijner wetenschappelijke dienstreizen in twee deelen uitgegeven, nadat reeds vroeger „zijn eerste reis naar Indië” was verschenen. Hij heeft een uitvoerige levensbeschrijving van Admiraal Ver Huell, volgens grootendeels onuitgegeven stukken, het licht doen zien en schreef bovendien een aantal artikelen in het „Tijdschrift aan het zeewezen gewijd,” in de „Annales des sciences naturelles” en in het „Album der Natuur.” Hij bewerkte een „handboek voor de verzamelaars van vlinders” met de daarbij behoorende afbeeldingen, teekende een groot aantal platen voor de *Flora Brasiliensis* van Martius, vervaardigde alle teekeningen voor de uitgebreide plantenmonografieën van prof. Miquel, benevens vele platen voor de botanische werken van den hoogleeraar de Vriese. Hij was een dier veelzijdige talenten, zooals er slechts weinigen gevonden worden. Hij is in 1860 te Arnhem overleden. In de woning van A. v. H. bevindt zich een kleine collectie natuurkundige voorwerpen, vermoedelijk het treurig overschot der belangrijke verzameling door zijn vader in den Archipel bijeengebracht, die echter bij een schipbreuk grootendeels verloren ging. Het denkbeeld is bij mij opgekomen of de bekende plaat „het ontbijt van een naturalist,” de voorstelling van iemand, die zich met de ontleding van allerlei weekdieren verlustigt, een herinnering aan de ouderlijke woning kan geweest zijn. Het is overigens begrijpelijk dat in een kring, waar de kunsten en wetenschappen zoo ijverig beoefend werden en de traditiën van Holland's roem in eere werden gehouden, zijn ongewone talenten zich vroegtijdig moeten ontwikkeld hebben.

Alexander Maurits Willem Carel Ver Huell werd op 7 Maart 1822 te Does-

\*) Op de leestafel van A. V. H. vond ik een onlangs verschenen monografie van Koningin Hortense. Deze schijnbaar nietige omstandigheid herinnert onwillekeurig de liefdesbetrokking, die tusschen admiraal Ver Huell en deze vorstin bestond. Toen na den mislukten aanslag te Boulogne Lodewijk Napoleon voor de kamer van pairs terecht stond, schreef V. H. aan Pasquier, den toenmaligen president van dat regeeringslichaam, de volgende woorden: „ne le condamnez pas à mort, sauvez sa tête, c'est un père, qui vous en conjure”, hetgeen in Frankrijk algemeen als een *cri de coeur* werd beschouwd.