

volgens mijn meening, als een der beste voortbrengselen van dezen Gelderschen meester moet beschouwd worden. Bij zijn dood heeft V. H. eenige waardeerende woorden aan zijn nagedachtenis gewijd en een ontwerp voor een grafmonument vervaardigd, dat door den beeldhouwer F. Stracké werd uitgevoerd. Daarentegen waren in een groot aantal portefeuilles en in de kasten een menigte etsen en gravures bijeengebracht, waarvan het te hopen is, nu de gemeente Arnhem V. H's nalatenschap aanvaard heeft, dat



Huis van Mr. Alex. Ver Huell te Arnhem.

zij behoorlijk op lesse-naars met beweegbaar voetstuk zullen worden uitgesteld, zoo als thans in vele musea gebruikelijk is, die het voordeel opleveren dat zij goed kunnen bezichtigd en tevens geleidelijk kunnen verwisseld worden.

Na deze korte uitweiding wenschen wij het afgebroken geschiedverhaal te hervatten en tot V. H's oom en vader terug te keeren.

Carel Hendrik VerHuell op 4 Februari 1764 te Doetinchem geboren, was een dier verdienstelijke zeeofficieren, die aan zijn land en zijn dynastie gehecht, bij de ontbinding van het marinecorps in 1795, mismoedig den dienst had verlaten en zich in zijn geboortestad had teruggetrokken, waar hij, gelijk zijn vader, het ambt van burgemeester

bekleedde. Hij had zijn opleiding voornamelijk aan admiraal Van Kinsbergen te danken en had zich in den zeeslag bij Doggersbank door zijn moed en vastberadenheid zoodanig onderscheiden, dat Van Kinsbergen hem ter herinnering een gouden snuifdoos aanbood met het opschrift „à son digne élève.” Alexander Ver Huell heeft dit huldeblijk, benevens eenige brieven en familiepapieren van Van Kinsbergen, aan de stad Elburg, de geboorteplaats van den admiraal, ten geschenke gegeven.