

# DE STICHTER VAN HET ROODE KRUIS.

DOOR

CHR. F. H A J E.

---

*Vous armez l'humanité et vous servez la liberté. J'applaudis à vos nobles efforts.* VICTOR HUGO aan J. H. DUNANT, 7 Febr. 1871.



Heiden's omgeving is wijd en grootsch. Vóór u blauwt de vlakte van het Bodenmeer, de eerste bruid van vader Rijn en de bergen van Zwaben en Beieren brengen hem uit de verte een eerbiedigen groet. Rechts van u in het verschiet tooien de Tiroler-Alpenreuzen hun witte kruinen met den wolkenhoed en zeggen saluut aan hun Appenzeller broederen, die uit het Zuiden in dichte rijen opdagen.