

DE GEBROEDERS DE VRIENDT

DOOR
POL DE MONT.



Juliaan de Vriendt [1842].

„Er leefden eens”

Verschooning, lezer! Ik wilde liefst met een anekdootje beginnen.

„Er leefden eens, in een groote stad, twee kunstschilders en zeer vele beoordeelaars. Nu kon het wel niet anders, of een van de beide artiesten moest