

Facsimile van een brief van Prof.  
Scholten aan den Heer J. L. Beijers.

Leiden 5 Januari

Waarachtbaar:

Ik dank u zeer voor uw mededelingen aangaande wijlen den heer de Bruyn. Want u en de heer Courant van hem gesproken heeft, las ik met genoezen nog eer ik wist dat het van uen hand was wat de boeking van de Br. betreft, zal ik wachten tot ik den gedrukten catalogus van u ontvang. Kan u daarbij aan teekenen wat van hem was, indien er ook boeken van anderen of mochten van. Roman, zal mij dat aangenomen zijn op uw vraag of d. B. redacteur was van de "Faam" die in mijn Stukken te zien is "de gekochte Faam" een stuk in die versing, open ik bevestigend te kunnen antwoorden. Volgens uw teekenen, werden in een verduidelijking 5 complete Ex.