

Men houdt hier niet rechts: 't is een waar krioelen. Doch de Franschen zijn beleefd in de volte. Gij zijt er verwonderd over nooit tegen 't lijf geloopt, nooit op de teenen getrapt te worden. De volte is het ware element van den Pariijenaar. Hij gaat er in rond als een visch in den vijver.

Wij gaan zitten: „wij”, want ik veronderstel dat ge mij 't genoeg hebt



Koffiehuis over het Beurspaleis.

gedaan over te komen, om mij behulpzaam te zijn bij het schrijven van dit eerste hoofdstuk. Uwe vragen kunnen mij van dienst wezen. We gaan zitten. Vóór het *Café de la Paix*, als ge wilt. Veronderstellenderwijze gesproken, is het Mei en mooi, zacht weêr. Ge kunt eerst een vaderlandsch dagblad inzien. Men vindt er hier, men vindt er in 't *Café Mazarin* en nog elders op