

noodzakelijk gevolg is van zijn geheele temperament. 't Is of bij hem alles harmonisch is; het één is een logisch gevolg van het ander. In dien zin *moet* Weissenbruch zoo schilderen, als hij 't doet, kan hij niet anders. De natuur zelve wees hem zijne plaats aan tusschen zijn kunstbroeders.



Bij Voorschoten, naar eene studie in O. I. inkt.

Moge de oude garde hem nog lang die eervolle plaats in haar midden zien innemen!