

ginnen!... Kon ik maar een voile voor-
doen!... (*ziet de bloemen*).... wacht,
een roos!... (*neemt een witte roos en past
die voor den spiegel*).... foei.... die

ga niet!... Ik durf niet!... Maar als
hij dan eens wegging!... ik ben zoo
bang!... Ik zou wel uit het raam,,, help''''
willen roepen!... en toch.... neen nie-



«Opgesloten!!!.... valsche kat!!»

maakt me nog bleeker (*legt de roos op
tafel en neemt een roode; past die voor
den spiegel*).... dat fleurt op!... maar
als ik een kleur krijg is het te rood....
(*de roos blijft in het haar zitten; wanho-
pend*).... O Hemel, wat nu doen!... Ik

mand mag mij helpen en ik ben ook
liever niet geholpen!... Was Maatje er
nu maar!... (*valt op den stoel*).... O!
Maatje!... Maatje!...