

zou moeten sterven, maar dat hij gaarne zijn leven zou willen geven, om dat van zijn kind te redden, al was dit nog zoo ondeugend en ongehoorzaam.



Er was eens een engeltje, blozend als de wolkjes aan den avondhemel.

En het zag de moeder bidden en hoorde haar smeeken, haar van de aarde weg te nemen, in plaats van haar' lieveling.

En het engeltje verwonderde zich telkens meer er over, dat die ouders