

zijne liefste wenschen bevredigd gezien; hij heeft voor zijne kunst mogen leven; hij beoefent haar naast eene beminde vrouw, die hem begrijpt en hoogschat en die werkt als hij, en eindelijk, hij woont te midden van een fraai brokje natuur en heeft zijne villa een *intérieur* kunnen geven, waarop zijn oog met welgevallen rusten moet. Bij hem en zijne echtgenoot, in hunnen salon, zoowel als in hun atelier, kan men zich in de deftige zeventiende eeuw verplaatst wanen.

Bisschop heeft de grens van den ouderdom overschreden, doch hij is jong



Een hoekje van het atelier van Mevr. Bisschop, met zijn portret (het werk van den Prins von Wied).