

HET LIED VAN DEN NACHTEGAAL.

DOOR

A. SMIT.



In gindsche boomen slaat de Nach-
[tegaal,
Als de avondstond hun kruin in
[scheem'ring hult;
Daar klinkt het luide in aller schep-
[s'len taal,
Wat aller scheps'len hart met vreugd
[vervult.

Ik hoorde 't in de stilte van den
[nacht,
Toen alles sliep of luisterde in het
[woud —
Dat heerlijk lentelied, vol vuur en
[kracht,
Nu smeltend teeder, dan weer
[plechtig stout.

En 't was me alsof de jubel van zijn lied
Tot klare woorden werd voor 't luist'rend oor,
Als klonk er uit herinn'rings rijk gebied
Een zang van jeugd en liefde tot mij door.