



## XI.

Doch eer nog Grauwte, op mijn bevel  
 weer verder trad,  
 had reeds de deerne, bliksemsnel,  
 mijn hals omvat.

„Dáar,” keef zij, „dáar!  
 Ik zal u leeren meisjes zoenen!” —  
 Zij kuste maar . . . .

## XII.

Naast mijn ezel, wiens bellekens klonken,  
 daalde ik, al fluitend, het bergpad af.  
 Vogeltjes piepten in boomen en stronken,  
 leutig stapte mijn ezeltje op draf.

Tusschen de bergen — tandarada! —  
 plukte maar, plukte steeds 't liefelijk meisje!  
 „Ezeltje, huwen wij 't meisje?”

— Hi-ja!

