

*kaalhoofds ze achterna. 't Wordt gezien. Er wordt luid lachen gehoord.)*

AAGT.

*(het hoofd links door een kier van de huisdeur stekend.)* 't Heele school leeg!  
*(binnen tredend)* Waar steekt Meester? Wat hebben ze daar toch op straat?  
*(Marten ziende, die hijgend en blazend terugkeert, in zichzelf prevelend en met de beide schoolmeesterlijke wapenen om zich heen slaande.)* Heere-gut, Meester Marten.... Martinus.... in wat voor situatie is u!

MEESTER.

Vrouw, nader me niet...! Spreek me niet toe!... Aagt, 'k neem mijn vorig ambacht weer op — ik ga weer op de snijerstafel zitten. En als mijn schaar dan 't dikste laken en duffel aan reepen snijdt, dan zal 'k plezier hebben, want dan zal 'k denken, dat ik een van die boeven te pakken heb.

AAGT.

*(heeft de pruik gevonden en hem die op het hoofd geplaatst).* Best, man! Ga dan je vaderlief ook maar weer dragen!

MEESTER.

Maar je blijft me „meester” noemen en met reverentie aanspreken. Dat wil 'k er ten minste nog van hebben!

#### Tweede Tafereel.

*Woning van Vader de Ruiter. Armelijk, maar helder. Roode bakken met zand bestrooid. Vuur op de ijzeren plaat onder den grooten schoorsteenmantel. Boven het vuur aan een lange ijzeren ketting een groote waterketel. Een eenvoudige spijskast, waarop eenige pullen. Op den schoorsteenmantel achter latten enkele glimmende tinnen borden. Houten tafel en stoelen. Op den achtergrond twee vensters met kleine ruiten, thands openstaande en het uitzicht gevende op zee. De buitendeur in 't midden. De weg van het strand wordt ondersteld daar langs te loopen. Een lompe leer voert naar den zolder boven.*

*Alida Fans, ongeveer 28 jaar, schamel maar zindelijk gekleed; scherpzinnig uiterlijk; donker oog; iets krachtigs in houding en gebaar. Zij zit voor 't venster een mansbroek te verstellen, terwijl zij met den voet een wieg in beweging houdt en een slaapdeuntje neuriet. Spoedig komt Buurvrouw Lijsbet op, ongeveer van denzelfden leeftijd, met eenigen opschik gekleed; alles aan haar duidt grooter welvaart aan. Ze leunt in het open vensterkozijn en gluurft een oogenblik naar binnen.*

LIJSBET.

*(geeuwend.)* Nog al aan 't kalfateren? Gut, mensch, en het kleinste wurm in de wieg naast je! Geef j'er hem nog niet te drinken bij?

ALIDA.

Pas gehad, buurvrouw! *(lachend)*. Ik kan juist niet zeggen dat je me veel licht geeft.

LIJSBET.

Mensch, 't is ook tijd om wat te blazen. Jij beult je af.