

Wijder ziend en vaster wetend  
naar men stiller leeft,  
naar men, eigen leed vergetend,  
eerlijker vergeeft, –  
eerlijker zich weet te schikken  
naar dien deelgenoot  
onzer eenzaamste oogenblikken, –  
den getrouwen dood.

Hoe eenvoudig, na dit even  
hoog als hel festijn  
der verbeelding, zal het leven,  
zal de wereld zijn,  
nu dit einderwijd gewemel  
ons heeft toebehoord . . .

In het licht, tegen den hemel,  
gaat de vlieger voort.

*H. Marsman*

JEAN PAUL

De wereld danst naar 't pijpen van zijn bloed  
onder den nachthelm, waarlangs sterren glijden;  
zie! hun geduchte drom wentelt zich op ten strijde  
onder het maanblazoen, een zeil van been en bloed.

Hij rook zijn pijpje. Avond is zoo blauw  
en zoo doorzichtig tot aan ruimte's randen –  
en als de nacht staat op zijn stille handen  
buigt om zijn mond een glimlach – als een vouw –