

# Herman van den Bergh

## FESTIJN

Meer wijn, meer wijn in onze schalen!

Dit is het eind, lief; drink! dit is  
de dag die kampt met 't zwart der zalen  
en schuifelt langs den disch.

Ondiep de nissen, wit de ruiten...

– het leven zingt al in den boom –

Drink, lief! – Handen, houdt 't leven buiten  
rekt onzen droom!

Tusschen de pijlers, tusschen de schoren,  
kruipt het, kringelt het, armdik en vlot:  
Het leven wordt als slang geboren  
en sterft als god. –

Het wint! – O, dat wij vechten konden,

O, om een strijd met dezen blink! –

... De vrees wordt droog op onze monden:  
drink, lief; drink!

– Wij zijn geslagen, wij zijn gebleven.

Het wint... Zie, het is dag! – Welaan:  
dit is het eind, lief; dit is het leven;

– Wij gaan!