

## A. VAN HAERSOLTE-VAN HOLTEN TOT ECHTEN

naar lichtende verten, met haar elusief en o zoo fijn lachje gaat de kleine Franciscaansche ons voor.

„I know so much more, surely I do know more than other people, I have suffered more”.<sup>13</sup>

Zie hier dan de quintessens van dit leven, ze wist zooveel meer, zij die zooveel meer leed; zij die kon doen „the soul's desperate choice”, de wanhopige keuze der ziel, telkenmale weer, om tenslotte ons te kunnen bieden de *bloem veiligheid uit distelen gepuurd*.

## NOTEN

- <sup>1</sup> Letters II page 23, March 26, 1920, to the Hon. D. B. — <sup>2</sup> Zoover we weten is in Nederland niets over Katherine Mansfield gepubliceerd. — <sup>3</sup> Letters II bl. 57 Oct. 1920 „to her husband”. — <sup>4</sup> „No truer lovers ever walked the earth than we were — in spite of all, in spite of all.” J. Middleton Murry in *The life of Katherine Mansfield*, Introduction page 15. — <sup>5</sup> *Journal* page 163, December 1920. — <sup>6</sup> Dirk Coster, *Proza* II bl. 99 over Top Naeff's *Voorbijgangers*. — <sup>7</sup> *Journal*, page 135, Dec. 1919. — <sup>8</sup> *Journal*, July 1918, page 92. — <sup>9</sup> Letters vol. II October 1920, page 57, to J. M. Murry. — <sup>10</sup> Einde 1939 heeft onder den titel *A Scrapbook* bij Constable een publicatie het licht gezien van alsnog onuitgegeven fragmenten uit Katherine Mansfield's litteraire nalatenschap. — <sup>11</sup> Letters I, page 83, Oct. 11 1917, To the Hon. D.B. — <sup>12</sup> Letters II, page 92, Febr. 3 1921. To Richard Murry. — <sup>13</sup> *Journal*, page 185, 23 July 1921.