

BROESSA, DE OUDE SULTANSSTAD

DOOR DR C. H. EMILIE HASPELS

OP Klein-Aziatischen bodem, niet ver van de kust, bij de zee van Marmara, ligt het oude Broessa¹ in zijn vruchtbaar dal, eens de hoofdstad van het Ottomaansche rijk — lang geleden, in de Middeleeuwen.

In het ontstaan en den snellen opbloei van de oud-Turksche macht der Ottomanen zien wij een der verbazingwekkendste wonderen der historie: hoe zij van een minimaal begin door constante veroveringen rijzen tot een mogendheid, die groote gedeelten van Europa, Azië en Afrika in zich heeft vereenigd; en dan dit rijk organiseren en besturen in een goed-uitgewerkt regeeringssysteem, — zoodat zij in de XVIde eeuw in de ongeëvenaarde positie staan van

Arcaden in de Medrese van Murad II

sterkste mogendheid van hun tijd! Tijdens dit hoogtepunt van hun macht komen zij zelfs vóór de poorten van Weenen, onder de regeering van Sultan Süleyman den Prachtige: het was een uitkomst voor Europa, dat het Habsburgsche rijk onder Karel V in staat was hen te staan. Dat de periode van decadentie, die direct inzet na dit Gou-

