

# ZOMERNACHT

Ben ik nog iets meer en anders dan uw slaafsche hulp geweest,  
Dan moet haastig, Liefde, komen 't langbeloofde hooge feest

Waar voor eens ik zonder opzien, zonder schaamte voeren dierf  
Al de onsterflijke kleinooden die ik in uw dienst verwierf:

Al de waterklare steenen van alleen doorleden smart,  
Die zich traangewijze bouwden in den donkren druk van 't hart,

Al de dofverkwijnde paarlen die het bloed van lijf en ziel  
In zijn onverdeelbare eendracht glanzend droeg en levend-iel,

Uit de plaatselijke wetten van de doove stof gelicht  
Tot het onbezwaarde wonder van een ander evenwicht:

Of ik eenmaal mocht bewijzen in zoo oog-aanschouwlijk rijm  
De bereikbare genade van ons openbaar geheim

Als met nauw bewogen adem van den diepen zomernacht  
In den ongenaakbren luister van aionenoude pracht

Op de oneindigheid verdeinen 't volle glans- en kleurgemeng  
Al Gods werelden geregen aan uw eenge levensstreng.