

# DRIE VERZEN

DOOR P. C. BOUTENS

1870 — 20 FEBRUARI — 1940

## BAD

Open en dicht in zonneschijn en regen gaat  
De stille herfstdag als een teeknend menschgelaat —

„De musschen,” zegt gij, „baden in den hoek van 't plat...!”  
Ik kijk of antwoord niet... Uw oog lacht open 't pad

Naar ziels Bethesda en zijn waatren trouw gevloerd  
In helle rust, maar door den engel nu beroerd...

De ziel met al haar zeeren en haar kwalen rept  
Zich om genezing eer de rimpeling verebt

En schudt haar veêren op in dat doortinteld nat...  
„De musschen, zegt ge, baden in den hoek van 't plat...?”