

TWIJFEL

DOOR JO LANDHEER

Moet alles wat ik je nog zeggen wou
Eeuwig in mij besloten blijven,
Nu je bent weggeleden in die ijle kou,
Waar menschenwoorden in verstijven?

Soms fluister ik iets voor mij heen en denk
Dat je het hooren kunt en dan weer klemt een kilte
Zich ijzig om mijn borst en er is niets
Dan 't leege suizen van een leege stilte.