

'T OUDE HUIS,

DOOR

JOANNES REDDINGIUS.

Heden-nacht in huis,
morgen is 't voorbij,
morgen rijst de dag,
morgen ben ik vrij.

Hoor dat klokgetik
en dat houtgeknop,
rustig brandt de lamp
onder gelen kap.

Scheiden moet ik nu,
kamer waar ik zat,
waar ik werkte of dacht,
of in stilte bad.

Hier ging liefste tred,
hier klonk zaligst woord,
hier werd mijn gebed
menigmaal verhoord.

Heden-nacht in huis,
morgen ben ik ver,
zoek de roode roos,
zoek de lichte ster.
