



CABARET DU LAPIN AGILE.

de naam Montmartre is afgeleid van mons-martis — berg van mars; ook mons-mercurii, berg van Mercurius en later mons-martyrum, martelaarsberg, want hier werden St. Denis en St. Eleuthère, wier namen in twee straten terug te vinden zijn, ter dood gegeeseld. De tempel der martelaren werd gebouwd, en hier hebben Charles VI, Ignacius de Loyola en Henri IV gebeden: de laatstgenoemde overzag van daaruit voor de eerste maal de hoofdstad van zijn Rijk. Een klooster, de abdij van Montmartre werd er geplaatst, doch in 1790 met de daaraan verbonden „église haute” afgebroken. Later werd de kerk St. Pierre gezet, welke nog bestaat en menigmaal heb ik het zoo intieme kerkhof bezocht, met zijn „calvaire”, waar drie levensgrootte kruisbeelden staan onder hooge boomen. Het ligt voor de hand dat dit stadsdeel door

zijn hooge ligging, meer dan 100 meter boven het niveau der Seine, een natuurlijke versterking biedend, bij belegering van Parijs gebezigd werd. De noormannen onder Otto II, de engelschen, de armagnacs, Henri de Navarre, later Henri IV en later weer de Russen en de geallieerden, hebben daarvan gebruik gemaakt. Het volk heeft dezen berg ook eenmaal den naam van mont marat gegeven, een woordspeling die haar oorsprong vindt in het feit, dat Marat, vogelvrij verklaard zijnde in 1781, hier een schuilplaats vond in de steengroeven. Deze steengroeven, in 1846 gesloten, toen een oude molen „la Lancette” genaamd was ondergraven en ingestort, waardoor men vreesde dat heel montmartre hetzelfde lot zou ondergaan, zijn naar men zegt de oorsprong van den naam „Lutèce”, zooals Parijs destijds