



DORPSTRAAT TE DEN PASAR.

## HERINNERINGEN VAN BALI DOOR J. G. SINIA.

---

De stem van het kanon buldert en schier overal, in het oosten, het westen, gedeeltelijk ook in het zuiden, de reusachtige slagvelden, waar dagelijks duizenden jonge levens vernietigd worden. Onwillekeurig denk ik in deze bloedige dagen dikwijls terug aan den 20<sup>en</sup> September 1906, toen onze troepen Den Pasar, de hoofdplaats van het rijkje Badoeng op Bali, binnenrukten en de vorst Goesti Gdé N'goerah Den Pasar met honderden van zijne getrouwen den heldendood stierf. De schokkende tafereelen van dien dag kan ik mij nog voor oogen halen met een klaarte en helderheid, als waren zij eerst gisteren gebeurd. De herinnering, aan wat ik gedurende deze expeditie aan schoons of merkwaardigs zag, heeft daarentegen in den

loop der jaren veel geleden. De indruk, dien dit indertijd op mij gemaakt heeft, was uit den aard der zaak minder diep en de beelden zijn langzamerhand vervaagd, lijk potloodschetsen, die slecht verzorgd rondzwerven tusschen onze papieren. Maar evenals de maker van deze schetsen dan nog vaak uit enkele gaaf gebleven lijnen en punten het oorspronkelijke beeld weet op te bouwen, zoo helpen de korte aantekeningen en krabbels, welke ik gedurende de expeditie maakte, menig beeld weder naar voren brengen, dat ik reeds lang verdwenen waande.

In den namiddag was de Poerie van Den Pasar ons. Hoog laaiden de vlammen op uit de gebouwen, op last van den vorst in brand gestoken voor hij met zijne getrouwen