

NIEUWE LIEFDE,

DOOR

ANNIE SALOMONS.

(Invocatio).

I.

Stralende liefde van mijn kindertijd,
Ik voel uw zoelen adem aan mijn hoofd,
En als een kind, dat iedre lokstem gelooft,
Bied ik u wéér mijn hart, opnieuw bereid,
Door u te stijgen tot der sterren pracht,
Koninklijk rijk en tartend schoon te zijn,
Om dan daarna in langen, leegen nacht
Van starre ontgoochling na den schaam'len schijn,
Met zelfspot, die om 't reedloos hopen lacht,
Willoos te wentlen in een poel van pijn.
