

## KERMIS AAN ZEE,

DOOR

K. VAN MUNSTER.  

---

Door zwarten stormnacht vlaagt de felle regen;  
De hooge kerk aan zee slaat bulder-wind.  
Van 't lichte marktplein leiden duistere stegen  
Naar lichtloos land, waar nacht zichzelf hervindt.

Waar valsche gas-schijn duisternis verwint,  
Is zichtbaar toomloos zwiepend tak-bewegen;  
Onzichtbre boomkruin kreunt, gelijk een kind,  
Verwaaierend kroeglied schreit den hemel tegen.

Daartusschen jodelt gulden orgelzang,  
In draaiend lichtpaleis, soms oversproeid  
Van dropplenzee uit dichte looverlagen.

In hooger blaadrenholen, avond lang  
Gedonkerd wieglend, immer keerend, gloeit  
Fel kruit-licht plots na dreunend-doffe slagen.

---