

II.

In alle droomen zullen saam we zijn,
En zul je vast mijn moeë handen houden,
In alle droomen zullen wij vertrouwden
En lieve vrienden en genooten zijn.

Maar in het leven zal ik langs u gaan
Met verrë oogen en plechtstatig groeten,
En iedren dag zal ik de straf uitboeten
Van zoeler nachte-gaven eindloos zoeten,
Zaligen huiver om herwonnen waan.
