

verre vallei, in stralend amber de zon was  
neergegaan, kleurde purper en zacht groen  
de sneeuw.

Tot boven het wilde land de sterren gin-  
gen schijnen.

En beneden ons, in het diepe donker de  
lichtjes van de oude missie Santa Fé de weg  
naar huis ons wezen.

Santa Fé. — New-Mexico,

Januari 1914.

---

## WINTERZON

DOOR

HERMAN MIDDENDORP.

---

Scheemrig deinzen  
op mijn peinzen  
de uren, nu de dag verdwijnt,  
wijn de roode  
schijn der doode  
zon in 't koude westen kwijnt.

In het rijzen  
van den grijzen  
nevel die aan 't veld ontzwerft,  
gaat zij onder  
als een wonder  
dat in droomen bloeit en sterft.

---