

verre vallei, in stralend amber de zon was
neergegaan, kleurde purper en zacht groen
de sneeuw.

Tot boven het wilde land de sterren gin-
gen schijnen.

En beneden ons, in het diepe donker de
lichtjes van de oude missie Santa Fé de weg
naar huis ons wezen.

Santa Fé. — New-Mexico,

Januari 1914.

WINTERZON

DOOR

HERMAN MIDDENDORP.

Scheemrig deinzen
op mijn peinzen
de uren, nu de dag verdwijnt,
wjl de roode
schijn der doode
zon in 't koude westen kwijnt.

In het rijzen
van den grijzen
nevel die aan 't veld ontzwerft,
gaat zij onder
als een wonder
dat in droomen bloeit en sterft.
