

VARIATIES OP KINDERLIEDJES

DOOR

D. BLES.

I.

Lieve Heertje, maak mooi weertje!
Morgen zij de schoone dag,
Die ik droomde, nimmer zag....
Lieve Heertje, maak mooi weertje.

Ik heb honger, ben in nood
en voor mij zijn vrienden dood,
'k heb geen kamer en geen vrouw,
'k bleef alleen, doch zonder rouw,
'k heb geen tranen, 'k heb geen lach....
morgen zij de schoone dag!

'k Ken de liefde en haar hel,
'k weet der harten ijdel spel;
'k ging van vele vrouwen heen,
met een lach of met geweën,
op een groet of na beklag:
— dat ik weer eens spelen mag! —

'k Heb geen geld, ik heb geen goed,
Ik ben ziek en zonder moed,
ik dool dwalend door de straat
Zonder steun of toeverlaat;
droef en droever wordt mijn lot,
'k heb geen priester en geen God!....
onze lieve Heertje, maak mooi weertje!

Lieve Heertje, maak mooi weertje!
morgen zij de schoone dag
dat ik eindelijk sterven mag....
Lieve Heertje, maak mooi weertje!

II.

Waar is de deur die openslaat
en welkom wacht in stemgeruisch? —
waar is het hart dat opengaat?
het was zoo vroeg, het is zoo laat!
...een eigen haard, een eigen huis...
In Holland staat een huis.

In Holland staat een huis!
Ik was een kind
zoo welgezind,
een kind, dat alle dingen mint:
een brooze vaas vol wenschen,
ik wilde minnen menschen...
de menschen bleven thuis
in huis...
In Holland staat een huis.

In Holland staat een huis
met vensteren en deuren
in stille smalle straten,
gaat vrij er langs, maar klopt niet aan,
want kloppen zou niet baten.
Want zij, die hongeren en treuren
gaan stil en heel gelaten
voorbij de dichte deuren,
waar keukens zijn, die geuren...
en droomen van een eigen thuis:
in Holland staat een huis.

Waar is de deur die openslaat
en welkom wacht in stemgeruisch? —
waar is het hart dat opengaat?
— het was te vroeg, het is te laat! —
Klop en men... geve: niemand thuis!
In Holland, in Holland,
In Holland staat een huis.
