

IN DEN KNOP VERWELKT.

DOOR

P. W. STOFFELS.



Alle koristen waren present op één na. Dat was van Buren.

De koordirekteur liep nijdig als een spin de zaal op en neer; de koristen daarentegen voerden, aan tafeltjes gezeten, een vroolijk gesprek.

't Was vermakelijk mijnheer van Bergen, dus heette de leider der koren, kwaad te zien.

Dan was hij onophoudelijk in beweging, bromde over alles, wat eigenlijk niets dan zijne tevredenheid moest opwekken en smaalde op instellingen, die hij zelf had gemaakt. Dan rezen zijne haren, die nu niet zoo heel talrijk