

al eene aansporing vinden om ook mijn oordeel met eenige vrijmoedigheid neer te schrijven — toch heb ik slechts met moeite mijne aarzeling kunnen overwinnen.

Alleen de overweging, dat ik, als vroeger stadgenoot van Neuhuys, hem in zijne jeugd meer van nabij heb gekend en den vaak zoo moeilijken strijd heb gadeslagen, dien hij op den weg naar zijn ideaal te voeren had, deed



Stille bewondering, naar eene krijtteekening

mij besluiten, mij van de opdracht te kwijten, omdat ik juist uit die jeugd des schilders wellicht enkele bijzonderheden kan mededeelen die wetenswaardig genoemd mogen worden.

Albert Neuhuys is niet, wat men noemt: een groote meester, die school vormt. Hij is geen eclatant, maar een eenvoudig, intiem talent, evenals zijne kunst.